

Ο χαιρετισμός της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδίας Κονιόρδου στο Ακαδημαϊκό Συνέδριο Αρχαίων Πολιτισμών

«Μια μεγάλη συνεισφορά των Ελλήνων στον δυτικό πολιτισμό είναι η εισαγωγή του Διαλόγου ως θεμέλιο της Δημοκρατίας, ως πυρήνα των θεσμών της. Πρόκειται για την ουσία μιας διαλεκτικής διαδικασίας. Μιας διαδικασίας ορατής σε όλα τα μεγάλα της επιτεύγματα: από την αρχιτεκτονική σύνθεση του Παρθενώνα μέχρι τον επιτάφιο του Θουκυδίδη, από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία μέχρι την κορύφωση του αρχαιοελληνικού πνεύματος στην Τραγωδία. Είναι ο διάλογος, η ανταλλαγή, η συνομιλία τα στοιχεία αυτά που επέτρεψαν στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα να ανθίσει. Στεκόμαστε λοιπόν σήμερα με μεγάλη χαρά σε μια τόσο ιδιαίτερη, σύγχρονη διαδικασία διαλόγου. Εκπρόσωποι από δέκα διαφορετικές χώρες, θεματοφύλακες από δέκα διαφορετικές εκδοχές του παρελθόντος συναντιούνται σήμερα στην Αθήνα ώστε να σχεδιάσουν ένα κοινό πολιτισμικό μέλλον.

Τι είναι όμως αυτό που κάνει έναν πολιτισμό πραγματικά σημαντικό; Ποια είναι τα στοιχεία και τα επιτεύγματα που μας κάνουν μέχρι και σήμερα να επιστρέφουμε και να αναφερόμαστε στους μεγάλους πολιτισμούς του παρελθόντος; Να θαυμάζουμε τα μνημεία και να επιστρέφουμε στα κείμενα, να μαθαίνουμε την ιστορία και να συγκινούμαστε με τα επιτεύγματά τους; Μα ακριβώς το γεγονός πως είναι αδύνατον οι πολιτισμοί αυτοί να μείνουν στο παρελθόν, να ξεχαστούν στην σκότη του χρόνου, να σιωπήσουν σαν κάτι περασμένο.

Η κληρονομιά είναι ένα ατελείωτο παρόν και ταυτόχρονα ένας δρόμος που ανοίγεται προς το μέλλον μας. Μια υπενθύμιση, μια σταθερή έγνοια και ένας φάρος μνήμης μέσα στην ταχύτατη διαδοχή των γεγονότων.

Η ευκολία της γνώσης και της μετακίνησης, οι νέοι όροι του τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, η οικουμενικότητα της παιδείας μέσα από τη διεύρυνση του διαμοιρασμού της πληροφορίας, επανεστιάζουν τις κοινωνίες μας σε έναν εκ νέου διάλογο μεταξύ των πολιτισμών. Δεν είναι όμως μόνο οι πολιτισμοί του παρόντος μας αυτοί που συνομιλούν. Είναι και το ίδιο μας το παρελθόν.

Φέρνοντας τους αρχαίους πολιτισμούς σε επαφή ουσιαστικά εξετάζουμε το σχήμα που έχει ο κόσμος μας σήμερα. Μιας και είναι οι πολιτισμοί αυτοί με την καταλυτική τους επίδραση και το άφθαρτό τους παράδειγμα που ενέπνευσαν και που δίδαξαν μέσα στους αιώνες και που μπορούν να εμπνεύσουν και σήμερα τους νέους.

Οι πολιτισμοί αυτοί ποτέ δεν έπαψαν, ποτέ δεν σταμάτησαν. Μπορεί να άλλαξαν τα σύνορα στο χάρτη, η νομή της εξουσίας, το όνομα των ισχυρών αλλά οι πολιτισμοί έμεναν πάντοτε σταθεροί ως μια ατελείωτη δεξαμενή γνώσης και μνήμης. Μέσα από αυτούς τους πολιτισμούς μπορούμε να εμπνευστούμε ώστε να απαντήσουμε στα προβλήματα της εποχής μας: τον φανατισμό και τη μισαλλοδοξία, την κρίση και τα αδιέξοδα.

Όλοι μας εδώ ανήκουμε σε μια κοινότητα αξιών. Είναι προνόμιο αλλά και χρέος για εμάς σήμερα, να προστατέψουμε την κοινή πολιτιστική κληρονομιά μας. Σε μια εποχή απογοήτευσης και οργής χρειάζεται να εισαγάγουμε τον διάλογο, και να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας. Να αντλήσουμε παραδείγματα από το παρελθόν και να υποστηρίξουμε την ελευθερία της σκέψης, την αντιπαράθεση των ιδεών, την αποδοχή του Άλλου, της αλληλεγγύης, τις αξίες δηλαδή που αποτελούν

το θεμέλιο της Δημοκρατίας. Γιατί οι απαντήσεις θα βρεθούν μόνο όταν καταφέρουμε να επανασυνδεθούμε μεταξύ μας.

Η πολιτισμική μας κληρονομιά λοιπόν, εκφράζει και συνάμα είναι το πιο ζωτικό μέρος της ίδιας μας της ταυτότητάς. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα ουσιαστικό μέσο για να ξεπεραστεί η πολιτισμική και κοινωνική κρίση που αντιμετωπίζουμε. Η διαλεκτική μας σχέση με το παρελθόν αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για την αναγέννηση μας σε όλα τα επίπεδα.

Στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας εργαζόμαστε σκληρά προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Να συντηρήσουμε και να επικοινωνήσουμε τα μεγάλα επιτεύγματα του παρελθόντος μας, να τα συνδέσουμε, να αναδείξουμε και να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην δημιουργική άνθηση του παρόντος».